

**Wie Richard van Ewijk (37), Hoogland  
Was bedrijfsleider in een drukkerij  
Is schilder**

# 'Het was spannend, ook voor mijn gezin'

**V**an je hobby je werk maken. Dat was de oplossing van Richard van Ewijk toen hij werd geconfronteerd met de gevaren van de aanhoudende crisis. Na twintig jaar grafische sector, hij was bedrijfsleider in een drukkerij, merkte hij al een tijd dat het slechter ging. Er zat een reorganisatie aan te komen en een andere baan zoeken in dezelfde branche had niet zo veel zin, vond Van Ewijk.

'Ik ben al een jaar van te voren een plan de campagne gaan maken. Heb veel gesproken met kennissen en vrienden. Ging naar informatiebijeenkomsten voor starters bij de bank en de Belastingdienst.' Schilderen was al, wat Van Ewijk noemt, 'bewust vrijwilligerswerk'. 'Schilderen is een hobby van me, dus ik hield altijd bij kennissen en vrienden. En thuis is ook altijd alles perfect in orde.'

Toen het ontslag kwam, was Van

Ewijk klaar voor zijn carrièreswitch. Hij kon nog op kosten van de grafische bedrijfstak cursussen materiaalkennis volgen. Daarna volgde de sprong in het diepe. 'Het was natuurlijk spannend. Ook voor mijn gezin. Maar mijn orderportefeuille heeft zich goed gevuld. Mijn netwerk is meteen gaan draaien. En van het een kwam het ander. De bouw heeft het weliswaar moeilijk, maar mensen die in hun huis blijven zitten, kiezen ervoor om het op te knappen. En zo heb ik genoeg werk. Ik werk 60, 70 uur in de week en dan moet ik de administratie nog doen. Mijn salaris is denk ik vergelijkbaar met wat ik had. Maar dat moet aan het eind van het jaar blijken. Ik heb veel moeten investeren: een bedrijfsbusje, een steiger, ladders. Maar ik heb weer iets gevonden wat ik leuk vind, net als bij mijn vorige baan. Als ik wegga, heb ik altijd resultaat. Het is altijd opgeknapt.'



**Schilder Richard van Ewijk.**